

*Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,  
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige*

Psalm 91 vers 1

Afscheid nemen van mijn man, vader en opa doet pijn,  
want als voorheen zal het nooit meer zijn.  
Eens komt een ieder hiervoor te staan, je moet wat je dierbaar is toch laten gaan.  
De lege plek in ons midden moeten we accepteren,  
op fijn herinneringen zullen we moeten teren.

Langs deze weg geven wij kennis van het overlijden van

## Hendrik van Rhee

\* 26 februari 1944

† 29 oktober 2018

T. C. van Rhee - Remmelzwaal

Hans en Martina  
Henk  
Arie en Evelien  
Corné

André en Katja  
Maurits  
Vincent

Synthese 7, 2224 RC Katwijk.

Er is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 3 november  
van 9.30 - 10.00 uur in het kerkelijk centrum Het Anker,  
Voorstraat 74, 2225 ES Katwijk.

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de afscheidsdienst  
die gehouden zal worden om 10.00 uur  
eveneens in het kerkelijk centrum Het Anker.

Aansluitend vindt in besloten kring de begrafenis plaats  
op de oude begraafplaats.

Na afloop van de begrafenis is het samen zijn in het Anker.

